

Μαντινάδες στα θέματα του Ερωτόκριτου με μαθηματικούς όρους:

*Ο λογισμός παράσταση, στο άγνωστο του κάνει
Αόριστος μα άρτιος, πράξη τον κύκλο κάνει.*

*Μέσο αρχή η δύναμη, βάση συνόλου πράξη
Συνάρτηση ο λογισμός, αγάπη να υπάρξει.*

*Ο έρωτας στην κορυφή και στο άγνωστο με πάει
Και στ' άπειρο με τριγυρνά κι αντίστροφα μετράει.*

*Απ' το μηδέν ξεκίνησα, σ' αυτή τη ζήση μόνος
και στ' άπειρο μ' οδήγησε, του Έρωτα ο πόνος.*

*Η ομορφιά σου στο άπειρο, τείνει να ακουμπήσει
Και ο λογισμός σου δεν μπορεί, στιγμή να με αφήσει.*

*Το πρόσημο της λύσης της εξίσωσης, είναι πάντα θετικό,
εφόσον το συναίσθημα της αγάπης μας, είναι πάντα αληθινό.*

*Το θετικό το πρόσημο, φέρνει την ευτυχία,
μα όταν θωρείς και το βαθμό, γεμίζεις δυστυχία.*

*Είμαστε σύνολο καλό, μαζί θα πορευτούμε
και στην κορυφή θα φτάσουμε και ένα θα γεννούμε.*

*Του γάμου ο τύπος άδικος, εξίσωση αδυνάτη
κι ο φίλος μου όσο μπορεί, με δύναμη μ' εκράτει.*

*Ο κύκλος πια εσφάλισε, τα όρια αρθήκαν
και στ' άπειρο για μια ζωή, οι δυο τους ενωθήκαν.*

*Στο σύνολο που ανήκουμε, καθένας ξεχωρίζει,
όμως εσύ έχεις δύναμη, που απ' την ψυχή αναβλύζει.*

Μαντινάδες με αφόρμηση έναν στίχο του Ερωτόκριτου:

*Του κύκλου τα γυρίσματα, που ανεβοκατεβαίνουν,
και τα παντέρμα, τ' άτιμα, στάσιμα γι' αυτά πομένουν.*

*Αφουκραστείτε, το λοιπόν, κι ας πιάνει όπου 'χει γνώση,
αυτή η αγάπη η αληθινή, ποτέ να μην τελειώσει.*

*Εκείνα που τον τυραννούν, κι όπο 'χου ακόμη ρίζα,
να ξεχαστούν όσο μπορούν, να μην υπάρχει πίκρα.*

*Κ' εγώ κάλλιιά'χω Θάνατο, παρά να γνωρισθούμε,
Πρόσεξε να μην εκιά, που μέλισσες πετούνε.*

*Στέκε κοντά μου, βούηθα μου, κι ας πολεμούμε ομάδι,
να λύσουμε την άσκηση, να μην μας βρει το βράδυ.*

*Εγώ αγάπη σου 'δωσα και ήρθα στη ζωή σου
απόψε κάνε το πρεπό και συ με το σπαθί σου.*